

U.Jahn, Die Deutschen Opfergebräuche etc.
(1884)

s.82

'Het is in sommige strecken van Westvlaenderen een gebruik van op palmzondag op de hoeken der koornvelden den gewyden palm te planten en by het planten dier palmtakken zegt men de volgende versen:

Ik zegene hier myn kooren,
tegen den bliksem en den oormen,
tegen de meisens en tegens de knechten
op dat ze myn koorn niet ommevechten,
en tegen dat diuvels zwynsges
dat zoo kwaed om pekken is.

(Lansens in Wolfs Zs.III, 164fg.)