

J. van Haver, Bezweringsen uit het Mechelse.  
In: volkskunde. 62.Jg. Nr.1. Amsterdam 1961.

s. 25

Om <sup>Geister</sup>geesten te bezweren.  
Komt ge van God, sprekt  
komt ge van den duivel, vertrekt.

volgens Olbrechts in 't Mechelse  
algemeen bekend.