

V. de Meijere, De Tooverij in Vlaanderen (in Nederlandsch Tijdschrift voor Volkskunde 34 (1929)

S.106

Tegen de negenoog. [= *Blutgeschwint*]

Door den wil van God-Almachtig zal deze negenooger genezen en verdrogen.

Van de negen gaten blijven er acht den eersten
dag;

Van de acht gaten blijven er zeven den tweeden
dag;

Van de zeven gaten blijven er zes den derden dag;

Van de zes gaten blijven er vijf den vierden dag;

Van de vijf gaten blijven er vier den vijfden dag;

Van de vier gaten blijven er drie den zesden dag;

Van de drie gaten blijven er twee den zevenden
dag;

Van de twee gaten blijven er een den achtsten dag;

Van een gat blijve er niets meer den negenden dag;

Men make driemaal en kruis op den zweer en met den nagel wordt telkens den zweer afgeteekend.

Men leest elken dag verder negen vaderonsen en negen weesgegroeten.

(Schelle; vom Verfasser aufgezeichnet)