

Schick  
00132

Zs.f.d. Altertum 7 (1849)

S. 532  
(J.W. Wolf)

Wenn die bäuerinnen in Westflandern abends das  
haus schliessen, sprechen sie

Ik ga myn deuren en vensters sluiten,  
myn engel van binnen en de duivel van buiten;  
met den goeden god wil ik rusten,  
bevryd van kwade lusten,  
en slapen onbevreesd  
in den naam des vaders, zoons en h. geests.