

In het Album van mynen hooggeachten

Kunst vriend, den Heer F. Böhme.

. ✦ . ✦ . ✦ .

't Is mij een eer myn' naam in Uwe rol te Schryven,
 U, die met mij een blyk van Scheffer's hart ontvingt,
 Vereert myn harte hoog, en zal dit immer Blyven,
 Omdat Gy niet naar lof, maar naar volmaking dingt.
 Schoon is uw taak op aard; het hart te doen ontgloeyen
 Voor 't echte kunstgenot, voor ware harmonie;
 Euterpi's naam en roem in Dordrecht te doen bloeyen,
 De kweeker en de gids te zyn van het Genie!
 Nog eens: uw taak is Schoon! in Harmonie te zweven,
 De ziel te stemmen voor wat goed en lieflyk luidt,
 Het hart te troosten en te voeren tot een leven,
 Waar nooit geen dissonant den klank der vreugde stuit.