

De reactie weet natuurlijk dit alles veel nauwkeuriger! en geeft den dag der uitbarsting der samenzwering aan, alleen wisselt deze van 10 tot 30 Mei! Vrijheer von Friesen, sedert 7 Mei saksische minister van binnenlandsche zaken, schrijft dat « naar het door hem (Bakunin) ontworpen plan op 10 Mei de omwenteling gelijktijdig in Praag, Dresden, Breslau en Berlijn uitbreken moest.»<sup>(15)</sup> In de biographie van Beust door F. W. Ebeling<sup>(14)</sup> staat integendeel: « Eerst tegen de tweede helft van Mei werd in Saksen het teeken tot den opstand verwacht.» Zoo spreken zich gedenkschriften en biographen der onmiddellijk betrokken saksische ministers tegen, wien toch alle stukken ter beschikking stonden, om iets authentisch te vernemen, wanneer het bestaat.<sup>(15)</sup> Bakunin is altijd het geheimvolle middenpunt; b. v.: « de veelgenoemde en bekende Bakunin verschijnt als het middenpunt van al deze bewegingen, waar alle draden samenloopen.»<sup>(16)</sup>

Bakunin moet van Leipzig meermalen heimelijk naar Dresden gekomen zijn; Roeckel moet hem van Leipzig naar Dresden gebracht hebben en ten zijnent verborgen; « hij maakt Wagner met hem bekend, terwijl hij hem aan Wagner's gade (Minna Wagner) onder een vreemden naam voorstelt; »<sup>(17)</sup> eenmaal woonde hij eenige dagen bij Roeckel, zooals deze zelf aangeeft.<sup>(18)</sup>

« In begin van Maart 1849 — heet het in een grootendeels betrouwbaar artikel over Bakunin's leven in de *Urwählerzeitung* Berlijn, 8 Augustus 1852 — verscheen Bakunin in Dresden en onder verschillende namen woonde hij hier heimelijk bij verscheidene zijner vrienden. Bakunin's naaste omgeving bestond toen uit het medelid der latere voorloopige regeering, den voortvluchtigen advocaat Tzschirner, kapelmeester Richard Wagner, de afgevaardigden Böttcher en Jäckel, alsook de Polen Heltman en Krzyzanowski.»

Een tijd lang woonde hij in den Kön. Menageriegarten in de