

moeder wāneer du sieste dat mine
siele begrepen is mytter siecten des
dodes soe gherweerdighe sie toe starke
inden gheloue der hilliger druoldich
en en laet sie niet inden putten der mis
hope vallen **M**eer verweue hoer ou
mids din hillighe ghebeth dat weer
de hillighe sacrament des lichames
ende des bloedes dins alre liefsten
soens ende den hillighen olie **D** alre
moeghenste coeringhene | wanneer
mijn arme siele scheidet van mijnē
lichame soe com my machtlike toe
hulpe myt dym dynen lieuen soene
den ick anroep **E**nde brenghē sūte
anichael. Gabriel. Raphael de voer
botscappers der vrouwen **D**ier toe bid
de ick o gloriose vrouwe dattu toe
mijnen wtganghe brenghest alle
die hillighen daer ick mach off besich
met worden. ende die ick nu in sond
lingher reuerenciaen beghere toe heb