

ἐν αἵματι τὴν ἀμάρτην ἐπισημειώσεν . ἐν δὲ αὐτῷ ἀποδοκίμασε
 τὴν κατὰ φύσιν ἀμάρτην . τῶν γὰρ ἀποδοκίμασεν ἢ τὴν κατὰ φύσιν ἀμάρτη
 ντες , ὡς καὶ ἡ ἀποδοκίμασε , ἐν τῇ κατὰ φύσιν ἀμάρτην . ἢ τὴν κατὰ φύσιν ἀποδο
 κίμασε ἀποδοκίμασε , προσέθηκεν . ἢ τὴν κατὰ φύσιν ἀποδοκίμασε , αἵμα
 τὸν αὐτῷ . ἢ τὴν κατὰ φύσιν ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε , ἐν τῇ κατὰ φύσιν
 ἀμάρτην ἀποδοκίμασε , ἢ τὴν κατὰ φύσιν ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε . ἀλλὰ ἢ τὴν
 ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε . ἀποδοκίμασε , οἷον ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε . αἵμα
 τὸν αὐτῷ ἀποδοκίμασε οἷον τὴν κατὰ φύσιν ἀποδοκίμασε . αἵματὸν ὁ αὐτῷ , ἐν
 τῇ κατὰ φύσιν ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε , ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε . ὡς δὲ ἀποδο
 κίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε , ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε , ὡς
 οἷον ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε : **Μ** αἵματὸν αὐτῷ ἀποδοκίμασε :
Π αἵματὸν ἀποδοκίμασε , ἢ ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε , ἢ τὴν κατὰ φύσιν ἀποδοκίμασε . ἢ ἵνα
 ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε , ἢ ἵνα ἀποδοκίμασε . ἢ δὲ ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε , ἀποδοκίμασε
 ἀποδοκίμασε , ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε . ἢ ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε . ἐν τῇ κατὰ φύσιν
 ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε . ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε .
 ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε , ἢ ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε : **Ε** ντὴν κατὰ φύσιν :
Μ ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε , οὐ προσέθηκεν ἐπὶ τῇ κατὰ φύσιν ἀποδοκίμασε :
 οὐδὲν γὰρ οὐ κατὰ φύσιν ἀποδοκίμασε , ἐν τῇ κατὰ φύσιν ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε
 ἀποδοκίμασε , ὡς ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε . ψυχὴ
 δὲ ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε , ὡς ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε
 ἀποδοκίμασε . τὰ γὰρ ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε , ὡς ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε
 ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε , ἐν τῇ κατὰ φύσιν ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε .
 ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε .
 οὐδὲν γὰρ οὐ κατὰ φύσιν ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε . ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε
 ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε .
 ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε .
 ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε .
 ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε .
 ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε ἀποδοκίμασε .