

ik zoo de ongedachte gelegenheid gebruikt, nu mijn „Wartburg” door den wakkeren *Thieme* straks op nieuw in een smaakvol kleed verschijnt en, met zijn toestemming, tevens in eenvoudiger gewaad in de „Evangelische Bibliotheek” wordt opgenomen.

Ontdekt Uw scherpe blik nog menig gebrek — veel was er wat ik zocht, maar niet vond, een goede geschiedenis der middeleeuwsche prediking b.v. —; is de stijl U nog testroef en te gedrongen — *le style c'est l'homme* —: mogt ieder oog met zooveel vriendelijke toegevendheid op mijn boekje zien als 't Uwe!

Verbinde ons nog lang de Wartburggeest, de geest der warme, vrije, krachtige humaniteit, de geest van Elizabeth en Luther en — van beider ongeëvenaarden Meester!

Uw

J. P. DE KEYSER.

Arnhem, December 1864.

