

Ende de aerde bracht voort gras-  
scheutkens, kruyt zaetzaeiende na  
fijnen aert, ende vruchtdragende ge-  
boomte, welckes zaet daer in was, na  
fijnen aert: ende Godt sagh dat het  
goet was.

Doe was 't avont geweest, ende  
het was morgen geweest, de derde  
dagh.

#### Wilhelmus van Nassouwen

Wilhelmus van Nassouwen,  
ben ik van Duytschen Bloet,  
het Vaderland getrouwe  
blyf ik tot in den Dood,  
Een Prince van Oranjen  
ben ik vry onverveert,  
Den koning van Hispanjen  
heb ik altyd geéert.

In Godes vrees te leeven  
heb ik altyd betracht,  
daarom ben ik verdreeven  
om land' en luid gebracht,  
Maar God zal my regeeren  
als een goed instrument,  
dat ik mach weder keeren  
in mynen regiment.

Lydt U myn ondersaten,  
die oprecht zyn van aart;  
God sal U niet verlaaten  
al zyt gy nu beswaart,  
die vroom begeert te leeven,  
bidt God nacht ende dagh  
dat hy my kracht wil geeven,  
dat ik U helpen mag.

Lyf end' goed al te samen  
heb ick ook niet verschoont,  
myn Broeders hoogh van namen  
hebben 't U ook verthoont:  
Graaf Adolf is gebleven,  
in Vriesland in den slag,  
Zyn ziel in 't eeuwich leven  
verwacht den jongsten dag.

## SENSATIONELLE NEUERSCHEINUNG



JOHN GALSWORTHY

## Der silberne Löffel

R O M A N

Das neueste Werk des Dichters  
Deutsch von Leon Schalit

1.—30. Tausend

Halbleinen M. 6.—

Ganzleinen M. 7.—

Halbleder M. 13.—

Dieser in sich abgeschlossene  
Roman stellt gleich dem  
»Weissen Affen« eine  
Epoche weiter in dem Leben  
der Menschen dar, die uns  
aus der weltberühmten

## Forlyte Saga

vertraut und lieb geworden  
sind.

PAUL ZSOLNAY VERLAG