
I.

De tijd dien wij beleven, inzonderheid de tweede helft der 19^e eeuw, is rijk aan gebeurtenissen van verschillenden, vaak lijnrecht tegen elkander inloopenden aard; rijk inzonderheid ook aan vorderingen op industriëel gebied, ten gevolge waarvan het maatschappelijke leven in onderscheidene opzigten, zelfs in betrekkelijk korten tijd, aanzienlijk gewijzigd werd. Dit is zelfs in die mate het geval, dat onze handelingen, ja de geheele rigting van ons leven, zoozeer verschillen van die van het geslacht, dat ons onmiddellijk voorafging, dat wij zelf, hoezeer van de waarheid daarvan overtuigd, ja, niettegenstaande we die veranderingen voor een grooter of kleiner deel als onder onze oogen zagen plaats grijpen, de ééne uit de andere zagen ontspruiten, zooals aan den boom de jonge twijgen uit de takjes des vorigen jaars, wij ons daarvan somwijlen maar een schemerachtig begrip kunnen vormen.

Daaronder reken ik ook het reizen. Was toch eene reis door België nog vóór omstreeks vijf en twintig jaar voor