

mogelijk 't een en ander opmerkten, wat trouwens hunne opmerkzaamheid onmogelijk kón ontgaan, waarover zij zich verwonderden zonder het te begrijpen, en waaromtrent ik misschien in de gelegenheid ben hun iets ter opheldering mede te deelen, 't welk aangename herinneringen wekt, of voor de laatstgenoemden aanleiding kan zijn om er meer genot te smaken dan anders welligt het geval zou zijn.

Daarom stel ik mij voor hier juist dátgene, wat niet in het daareven genoemd journaal voorkomt, wat uitvoeriger uit te werken dan ik zulks zoude gedaan hebben ware 't alleen voor mijne eigene herinnering geweest.

Daarin komt namelijk eene gaping van twee dagen voor, met de aantekening:

„Woensdag 15 September 's morgens te 7 uur van *Dresden* vertrokken, met het doel om eene excursie van twee dagen te maken in de Sächsische Schweiz.“

Ik was namelijk voornemens om, op den avond van den volgenden dag, na onze terugkomst te *Dresden*, datgene, wat op die twee dagen betrekking had, bij te schrijven, en had daarom niets anders meêgenomen dan een klein notitieboekje, ten einde slechts vlugtig 't voornaamste op te teekenen.

Toen ik terugkwam was dit boekje echter geheel volgekraabbeld, zoodat er geen beginnen aan was om dat onmiddellijk uit te werken, waarom ik besloot dit liever later thuis te doen. Gewoonlijk echter wordt zulk een plan niet spoedig verwezenlijkt, tenzij er bijzondere redenen bestaan om daar gevolg aan te geven. Zoo ook hier; tot ik op het denkbeeld kwam dit gedeelte voor de pers te bewerken, waartoe 't mij niet geheel ongeschikt scheen te zijn.

---